

De dreumes en de blokkendoos.

Stel je voor dat je een dreumes ziet met een blokkendoos. Een houten doos met een deksel en in die deksel zitten drie gaten in de volgende vormen: een driehoek, een cirkel en een vierkant. Hij heeft ook drie houten blokken: een piramide, een bal en een kubus. Deze dreumes is onwetend over de volgende regels:

Het een past alleen in het ander als:

- het dezelfde vorm en afmeting heeft,
- het kleiner is,
- of als de vorm gemanipuleerd kan worden (b.v. klei, papier, een boterham met pindakaas).

Verplaats je in de dreumes en beeld je in dat je echt nooit iets hebt meegemaakt wat je informatie over deze regels heeft gegeven. Denk dan eens na over de volgende vragen: Als deze dreumes geen fouten wil maken kan hij dan deze regels leren? Als deze dreumes geen frustratie en teleurstelling wil ervaren kan hij dan leren? Kan hij de regels achterhalen door alleen van een afstandje te kijken (we nemen even aan dat hij het niet kan afkijken van een ander)? Welke ervaringen zou de dreumes missen als hij niets doet?

Alleen door te proberen, te ontdekken en te ervaren wat wel en niet lukt kan hij deze regels leren. Soms wordt het teveel en dan vliegt de blokkendoos door de kamer. Maar al snel lokt de doos weer, gelukkig wint de nieuwsgierigheid het uiteindelijk vaak. Als deze dreumes vast zou komen zitten in gedachten over falen dan zou hij niet tot actie komen en het nooit leren. Als deze dreumes gevoelens van falen, tegenslag en teleurstelling niet wil ervaren komt hij niet verder.

Zo is het ook met keuzes in het leven. Als je altijd alleen voor de weg kiest waarvan je de uitkomst zeker weet dan leer je niet veel. Dan blijft een (groot) deel van het leven onontgonnen gebied, je groei wordt beperkt. Je ervaart dan niet de kick van nieuwe ervaringen en nieuwe lessen over het leven. Veel wegen zijn onzeker en mistig. Dus als je kiest, stappen zet, op onderzoek uit gaat, dan zal je angst, onzekerheid, tegenslagen en teleurstelling ervaren. En er zullen kansen voorbij komen, je zult leren, het leven ontdekken en leven.

Ga de komende tijd eens opletten op welke momenten je innerlijk terugdeinst. Je het liefst even niet mee doet of liever ergens niet op af wilt gaan. Stel jezelf dan de vraag of je bereid zou zijn om angst, spanning, gevoel van falen toe te staan om iets nieuws te kunnen ervaren, iets te kunnen leren en je leven te verrijken.